



LANDSKAPS  
ARKEOLOGERNA  
KULTURMILJÖVETARE OCH KUNSKAPSFÖRMEDLARE  
I RIKSTÄCKANDE SAMVERKAN  
[www.landskapsarkeologerna.se](http://www.landskapsarkeologerna.se)

April 2010

## Landskapsarkeologiskt symposium i Älvdalen



Symposiets exkursion tog sig upp genom höjddurvor och tilltagande snöfält från Brunnsbergs by till hemfäboden Brindberg, känd från en fäboduppteckning år 1667, sannolikt dock mycket äldre. Älvdalska för älg är Brinde. Fäboden anlades sannolikt i älgmarker som också blev goda beten för tamdjuren. Brindberg är en levande fäbod än i dag, med talrika spår på marken efter gamla tider.





I den soltillvända sydsluttningen med utsikt mot Sälen- och Transtrandsfjällen tittade vi på husgrundsterrasser med eller utan spisrösen samt diverse odlingsterrasser. Sex husgrundsterrasser finns dokumenterade i sluttningen. Fäboden registrerades som fast forn lämning vid inventering år 1997 för projektet Skog & Historia. En gammal tradition om att det ska finnas en gravplats från digerdöden hade då redan avfärdats av förra platsledaren Åke Hyenstrand. På bilden ovan en husgrund med spisröse. Nedan förbereder vi oss för fika i traditionell älvdalsk slobod. Yngsta exkursionsdeltagaren Sigrid, 1, hade koll på läget.





Färden gick vidare till fornminnesområden vid Rymmåns utlopp i Rotälven ca 3 mil norr om dess sammanflöde med Österdalälven. Där tittade vi på ett område som laserscannats från flyg. På framtagna digitala kartor som resultat av scanningen syns gropar och förhöjningar, som blir ledtrådar till eventuella fornminnen. Två framträdande (men grunda) gropar i annars flack sandmark visade sig vara två liggmillebottnar. Vi står vid en delvis snötäckt sådan på bilden nedan.





Vi gick vidare några hundra meter mot norr till en stenåldersboplats som registrerades vid inventeringen för projektet Skog & Historia år 1998. Där besågs en stor boplatsvall av liknande karaktär som kända sådana i Västerbotten och Norrbotten. På bilden ovan några av exkursionsdeltagarna framför boplatsvallen, stående f v Gerhard, Ola, Disa, Lena, Susanne, Ingela och Sune, samt bekvämt sittande Max.

På nedre bilden har man flyttat sig in i boplatsvallen. I vägslänten framför, som delvis skadat boplatsvallen, ser man diverse skärvsten. Läget är excellent i närheten av en tidigare strandkant till Rotälven, nu omvandlad till en igenväxande fågelsjö (bakom fotografen). Den tallplanterade marken i bakgrunden ligger skyddad av en brant sluttning mot norr. Från denna sträcker sig ett sedan tidigare registrerat glest fångstgropssystem i huvudsakligen sydlig riktning och stänger på så vis av dalgången mot höjder i söder. Längre bort mot väster och på andra sidan Rotälven finns flera fornminnen som blästerugnar, slaggvarp, ytterligare stenåldersboplatser och ännu fler fångstgropssystem.





På hemväg till konferenslokalen Tre Björnar i Älvdalen besöktes även en stenåldersboplats vid Nässjön. Boplatsen är registrerad vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering år 1974. Många fynd har framkommit genom åren, bl.a. yxor, skifferpilspetsar, skrapor, diverse avslag och skärvsten. Vid senare års besiktningar har boplatsen kompletterats med boplatsgropar längre in på den sandplåtå som utgör del av den barriär som skiljer Nässjön från älvsystemen. Runt omkring groparna syns skärvsten i rotvältor och andra markskador (bakom fotografen). Den del av boplatsen man ser på bilden ovan har blivit badstrand med grillplatser, hopptorn och generösa gräsytor.



Symposiet avslutades med att vi firade Sigrids 1-årsdag. I övrigt avhandlades diverse frågor kring företagande med inriktning på landskapsarkeologi och kulturhistoria. Vi uppmärksammade även att *Landskapsarkeologerna* nu har fungerat som nätverk och konsultgrupp i sex år.